

Naturvejlederens Nyhedsbrev



Efterår 2024

Ud og oplev efteråret

Efterårsferien står lige for døren, og jeg glæder mig. Det er nemlig min yndlingsårstid, netop nu. Det er lige nu, at tågen hænger lavt i de kolde morgentimer, nu hvor hænderne søger varme fra kaffekoppen og i folderne i den uldne trøje. Det er også lige nu, at solen skinner varmt fra en blå himmel, at jorden dufter i middagssolen, og jeg kan gå i skoven og betragte hele farvepaletten i gyldne, grønne og røde farver.

Skal du også ud, i efterårsferien?

Her kommer tre gode bud, på efterårsudflugter i Kerteminde.

Alt det nye i Sybergland

Der er kommet en helt ny eventyrsti, bag formidlingsrummet i Sybergland. Følg den snoede træbro ind mellem træerne, og kom helt ud i sumpen, med tørre sko. På YouTube kan du under Visit Kerteminde, også finde vores nye formidlingsvideoer fra Sybergland.

Gå Urup Damstien

Oplev forskellige naturtyper på trampestien rundt i mosen Urup Dam. Måske med en pause undervejs, på et af picnicstederne? Turen er kun 3 km, men husk alligevel godt fodtøj.

Eller gå fra fjord til fjord, på Munkebestien.

Du kan også gå din egen lokale udgave af Kerteminde-Caminoen; gå fra fjord til fjord på den 20km lange sti, nyd udsigten fra toppen af bakken og hent din egen muslingeskal til frakkelommen.

Kort og beskrivelser kan I finde på VisitKerteminde.dk og hos Kerteminde Kommune.

Se efter de fulde admiraler

Naturen bugner af mere eller mindre splattede frugter på denne årstid: Æbler, pærer, blommer og kræger, blandt andet.

Efteråret er én lang høstfest, og avocado-problemet melder sig for alvor i de danske krat: Det gælder om at spise frugterne på det helt rigtige tidspunkt.

Det er svært. Enten er de ikke helt modne, eller også er de på magisk vis pludselig lidt for modne, og falder ned og ligger totalt udsplattede på græsset.



Naturen i efteråret

Gule blade på træerne

Det er lysmængden der styrer efteråret, og derfor startede efteråret sådan set imens vi stadig havde 25 graders varme. For selv om det var varmt, var dagene blevet kortere.

Når bladene bliver gule, er det fordi træerne trækker det grønne farvestof klorofyl væk fra bladene, og afslører dermed en underliggende gul farve, som ellers ikke er synlig.

Selv om det er efterår, er **pindsvinene** stadig aktive, og de sidste går først i hi i november.

Hvepsene er fulde og aggressive. Fulde fordi de søger føde på gæret nedfaldsfrugt, og sure fordi arbejdet i hvepseboet er slut. Det går kun én vej, og for hvepsene er det snart slut.

Naturvejlederens Nyhedsbrev



Sensommersolen varmer frugten, de sprækker måske i faldet, og hvepsene kommer.

Sukker i frugterne gærer, og dyrene som gnasker dem påvirkes i større eller mindre grad af alkoholprocenten i de gærede frugter og bær.

Admiralsommerfuglen er særligt glad for de gærede frugter, og bliver nogle gange så beruset, at man ret let kan snige sig tæt på den, uden den flakser af. Fuglen Silkehale, har en særligt stor lever, så den er ekstra god til at forbrænde den alkohol de indtager.

På turen rundt i Kertemindes natur, kan du se om du får øje på en af de fulde admiraler. Hav en rigtig god efterårsferie ☺



Foto: Admiral fra naturguide.dk og silkehale fra dof.dk

Vild Mad

Røn er rimeligt udbredt, og findes i levende hegn, haver og det åbne land. Om efteråret er den let at kende, når de står med store tunge modne klaser af orangerøde bær.

Smagen er bitter og syrlig, hvis de spises lige fra træet. Brug dog kun de rå bær i begrænsede mængder, da de kan give ondt i maven. Hvis du varmer bærrerne op, ødelægges det stof som kan give mavepinen.

Brug rønnebær i gelé, snaps, is og kompot. Deres syrlige smag er en god modvægt mod sødmene i køkkenet.

